



ardèche
VIVARAIS
france





Reisdoel :

het "Landgoed" van Trouus en Jan Apon

"L'ABRI"

La Roche - Thueyts - Ardèche - France .

Aankomst :

9 augustus 1981 - 's avonds half 6 .



uitzicht vanaf "Vue Panoramique", Thueyts.



SLEUTELS

Hebt u echt aan alles gedacht?

EEN goede voorbereiding van de vakantie is nog steeds het halve werk. In de afgelopen weken kwamen daarom op deze pagina al belangrijke onderwerpen aan bod als paspoort, ziekenverzorging in het buitenland (vraag aan het ziekenfonds een E III verklaring) etc.

Ter afsluiting nog dit: wie op stap gaat, zonder zijn vakantieadres te hebben gedeponeerd bij familie en/of kennissen, maakt zichzelf onvindbaar. Hij (of zij) kan, als er op het thuisfront iets ernstigs gebeurt, niet tijdig worden gewaarschuwd. Laat behalve dat vakantieadres ook andere belangrijke gegevens achter als:

- Het nummer van bank- en girorekening met zonodig een machtiging om geld te kunnen opnemen.
- De naam van de maatschappij waar u een reisongevallenverzekering afsloot, liefst met polisnummer en naam kantoor/reisbureau waar de verzekering werd behandeld.
- Naam van uw ziekenfonds, dan wel van de maatschappij waar u tegen ziekte bent

verzekerd, als het kan, met polis en/of registratienummer.

- Naam huisarts.
- Reisroute.

En wat de reis aangaat, zorg dat u zonodig — als u onder behandeling bent, een verklaring in Duits, Frans en Engels van uw huisarts bij u hebt.

Neem weinig geld en zo veel mogelijk girobetaalkaarten of reischeques mee. Noteer nummers en waarde van cheques, voor het geval ze zouden worden gestolen.

Neem niet meer geld naar binnen of buiten dan in het vakantieadres is toegestaan.

Pik liever geen lifters op. U draagt alle verantwoordelijkheid als er iets gebeurt.

- Wendt u bij moeilijkheden, tot consulaat of ambassade.

Het is verder handig, wanneer we nuttige gegevens op zak hebben zoals telefoonnummer van onze bank en of postcheque en girodienst, gegevens over auto en caravan en een brilrecept (zeker als er geen reservebril is), inentingsbewijs huisdieren, wagenwachtlidmaatschapskaart etc.

En rijdt rustig en niet te lang achtereen. De vakantie moet mooi eindigen óók.

VERZEKERINGEN

POLISSEN

ADRES

KENTEKEN

IDEALE REISVERZEKERING

Serie B.O. 80

ASSURANTIE-CERTIFICAAT A.B.N. No. 464982 Kantoor No. 001024

Wij ondergetekenden, verklaren hiermede als Assurantiebezorgers ingevolge ontvangen opdracht de op de rechterzijde vermelde personen (hierna te noemen „verzekerde”) te hebben verzekerd bij één of meerdere verzekeraars voor de onder de verzekerde combinatie aangegeven verzekerde sommen per persoon, alsmede voor de extra verzekerde sommen, voorzover dit blijkt uit de invulling en premieberekening.

ONGEVALLENVERZEKERING

- a. bij overlijden
(kinderen tot 16 jaar)
(personen van 70 jaar en ouder)
- b. bij blijvende invaliditeit
(kinderen tot 16 jaar)
(personen van 70 jaar en ouder)

GENEESKUNDIGE KOSTENVERZEKERING

OPSPORINGS-, REDDINGS- EN TRANSPORT- KOSTENVERZEKERING

REPATRIËRINGSKOSTENVERZEKERING

voor de kosten van repatriëring per ambulancevliegtuig

EXTRA KOSTENVERZEKERING

**BAGAGEVERZEKERING (INCL. KOSTBAAR-
HEDEN) premier risque**

**PASPOORTEN, RIJ- EN KENTEKENBEWIJZEN,
KENTEKENPLATEN EN REISBILJETTEN**

PROTHESEN

**SCHADE AAN GOEDEREN IN LOGIES-
VERBLIJVEN (franchise f 50,—)**

Combinatie A	Combinatie B	Combinatie C
f 20.000,—	f 20.000,—	f 20.000,—
3.000,—	3.000,—	3.000,—
3.000,—	3.000,—	3.000,—
80.000,—	80.000,—	80.000,—
100.000,—	100.000,—	100.000,—
3.000,—	3.000,—	3.000,—
7.500,—	12.500,—	30.000,—
15.000,—	22.500,—	40.000,—
30.000,—	45.000,—	100.000,—
6.000,—	9.000,—	15.000,—
3.000,—	4.500,—	6.000,—
kostprijs	kostprijs	kostprijs
250,—	375,—	500,—
200,—	300,—	400,—

Geld en cheques zijn van de verzekering uitgesloten. Indien echter de verschuldigde toeslagpremie is berekend, zijn geld en cheques medeverzekerd tot maximaal f 1.500,— voor alle op dit Assurantie-certificaat vermelde verzekerden tezamen. Het risico van wintersport en onderwatersport is van de verzekering uitgesloten, tenzij de verschuldigde toeslagpremie is berekend.

Het risico van rijden of mederijden op een bromfiets, motorrijwiel of scooter is ingesloten. Indien echter de cylinderinhoud 50 cc of meer bedraagt, dan is de uitkering bij overlijden gemaximeerd tot f 5.000,—.

INTERNATIONALE AUTOMOBILISTENHULP-VERZEKERING

Serie I.A.V. 80

VERZEKERDEN: Verzekerden zijn de op de rechterzijde vermelde personen, reizende met het motorrijtuig voorzien van het op de rechterzijde vermelde kenteken.

Deze verzekering is slechts van kracht

1. indien de verschuldigde premie is berekend; en
2. indien het hierboven bedoelde motorrijtuig is voorzien van een Nederlands kentekenbewijs en het besturen ervan is toegestaan met een rijbewijs voor categorieën A of B/E; en
3. indien één van de verzekerden de feitelijke en bevoegde bestuurder van dat motorrijtuig is; en
4. tijdens de geldigheidsduur van de afgesloten reisverzekering; en
5. terzake van gebeurtenissen welke zich voordoen binnen het verzekeringsgebied, als omschreven in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden Internationale Automobilistenhulp-Verzekering.

Van toepassing zijn, behalve de op dit Assurantie-certificaat vermelde voorwaarden, de bepalingen van de zojuist genoemde Algemene Voorwaarden, terwijl in het bijzonder geldt, dat terzake van de in artikel 3 Rubrieken A, B, C (2, 3 en 4) en D genoemde hulp door verzekerden alleen en uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van de diensten van de EUROPEESCHE S.O.S. CENTRALE en dat bij het inroepen van de diensten van de S.O.S. Centrale aanspraak op het maximum van de uitkering is beperkt tot het bedrag van de premie van de reisverzekering.

Na een uitgebreide voorbereiding vertrokken we
eindelijk op zaterdag **8 AUGUSTUS** om half 8.

Vooral de laatste weken voor ons vertrek duurden
naar ons gevoel erg lang.

We haalden trouwens nog een stunt uit: we ver-
kochten de oude Alpenkreuzer en kochten een "nieuwere".
(zie foto hieronder).

Op vrijdagmiddag voorafgaande aan ons vertrek, bracht
ik Basje weg naar dierenpension "De Ark" in Klaas-
waal. Daarna haalde ik de Alpenkreuzer op bij de
Fam. Smits in Strijen. 's Avonds pakten we alles in,
namen een bad en gingen bijtijds naar bed, om
de volgende morgen "fit" aan de reis te beginnen.



Dierenpension:

„De Ark”

Eigenaars:

G. de Jonge / G. van Olderen
Boomdijk 33
3286 LD Klaaswaal
Tel.: 01864 - 1794



Deerste stop: net over de
Belgische grens.



Wedronken chocomel, karnemelk en aten een
stukje kaas.

Ongeveer 238 km voor Parijs maakten we nogmaals een "stop". We aten hier vrese patat, met een worstje en een slaatje en dronken een kop koffie. Dit alles in een wegrestaurant voor een schandalige prijs!



Een aantal km. voorbij Lille moesten we tolgeld gaan betalen voor de "autoroute". Tot Senlis, waar de omgeving Parijs naderde, betaalden we Fr.frs.37.80. Natuurlijk keken we uit -rijdend op de "périphérique"- naar de Eiffeltoren. Op een gegeven moment hadden we een prachtig gezicht op de Sacre Coeur, links van ons.

We besloten door te rijden, al was de verleiding erg groot om Parijs in te gaan.

In Ponthierry $\frac{1}{2}$ Seine maakten we de middagstop. We dronken koffie, aten een broodje en lagen een half uurtje op de stretchers.



Om \pm half 6 vertrokken we op weg naar Auxerre.

RELAIS DES FLANDRES
AIRE DE PHALEMPIN
AUTOROUTE A1 - 59113 SECLIN
SIRET : 692 046 634 0085

SODEXAS

5378 08-08-81 N-0001

SAUCIS.	*16.00
OEU-RUS	*7.50
SALSIMP	*6.00
SUBTL	*29.50

CASH	A	*29.50
		<u>1000</u>
		39.50





Ponthierry 9^a Seine - levens "sanitaire stop".

De reis vervolgden we Fontainebleau, Sens, Villeneuve, Joigny, Auxerre; dit alles over de Route National (N6). In de buurt van Auxerre wilden we gaan overnachten.

Van Jan Apon hadden we een paar adresjes mee-gebregeen, o.a. van een routiers in Auxerre. Daar gevraagd bleek de zaak "complet". Wat bleek nog meer: wel 15 keer vroegen we een kamer in een hotel: alles complet - nog niet gegeten - en het werd steeds later.

We zetten dus snel koers → Nevers. Onderweg, even ná Prémy, stopten we

De frite-man verzekerde ons dat alles vol was. We konden daar in de open lucht overnachten. Dat wilden we niet. Bovendien reden



we vanaf Auxerre in een stromende regen! Wolk-breken.

Relais 97
d'AVRILLY

Après St Pierre Montier

Dit adres moesten we maar proberen.

Uit Hanno's toeristische atlas van Frankrijk:

Nevers. (Nièvrès)

De stad beroemd om haar aardewerk, ziet meer op de Loire; vanaf de brug van rode zandsteen over deze rivier (Ny), heeft men het mooiste gezicht op de indrukwekkende kathedraal, die zich verheft boven de oude stadswijken.

De kathedraal St.-Cyr-et-Ste.-Julitte, 13^e eeuw (schip), 14^e eeuw (koor) en 16^e eeuw (toren) bezit nog een transept en absis uit de Romaanse tijd, 11^e eeuw.

Het hertogelijk paleis, eind 15^e-16^e eeuw, is een sierlijk bouwwerk, half gotisch, half renaissance, waarvoor een breed plein, dat zich in terrassen naar de Loire uitstrekt.

In de Porte du Crouze, eind 14^e eeuw, archeologisch museum van hivernais (dagelijks open in de namiddag);

Semcentemuseum in het huis Verpré, 18^e eeuw (gesloten op dinsdag), fraaie collectie aardewerk van Nevers uit de 16^e tot 18^e eeuw.

De St.-Etienne is een opmerkelijk voorbeeld van homogene Romaanse stijl eind 11^e eeuw.

In de kapel van het St. Gildardklooster reliëfschrijn van Bernadette Soubirous, de zieneres van Lourdes († 1879); een klein museum is aan haar gewijd.

De Ste.-Bernadette-du-Banlay (1966) is een origineel voorbeeld van hedendaagse religieuze bouwkunst.

Inmiddels was het bij half 12 geworden toen we Nevers binnenreden.



Ook al was het avond, we zagen een stad met zeer oude gebouwen.

Tóch nog uithijken naar een slaappleaats.

De waard van een "auberge" in Centre Ville telephonerde voor ons en reserveerde een twee-persoons kamer in





Eerst dachten we er nog even aan om door te rijden na een uurtje rust in de stad. We zagen er wel tegenop; bovendien zou het nog zo'n vijf uur donker zijn en het weer was niet al te best.

Gekkenwerk dus! Dus gekkenwerk: très chic!

Een kamer met air-conditioning, een salle de bain en een toilet.

We maakten van alles dubbel gebruik, omdat de prijs voor ons ook "dubbel" was.

's Avonds en 's morgens namen we een bad, genoten het "petit déjeuner" op onze kamer en om half 10 stonden we startklaar om te vertrekken.



Hotel "Magdalena"
de volgende morgen
voor ons vertrek.



We volgden voorlopig de "groene route" richting Moulin. Erg mooi, maar het hield wel op. Ongeveer 10 km. voor Issoire pauzeerden we en nuttigden de onderweg gekochte etenswaren: stokbrood met paté.

Voorbij Brioude stopten we even vanwege het prachtige landschap.



LE GERBIER DE JONC, SOURCE DE LA LOIRE



Gerbier de Jonc

Privas

Thueyts

Aubenas

Le Puy





Rocher St. Michel
Rocher Corneille
Cathédrale



LePuy

altitude 630 mt.



Basilique et status Saint Joseph





Rocher Cornaille - Le Puy.

We arriveerden tegen half vier in Le Puy. De stad imponeerde. We kochten ansichten, maakten enige foto's, liepen nog even rond.

Nu we eenmaal zo ver waren en het einddoel van de reis in zicht was, gunden we ons weinig tijd. We waren erg nieuwsgierig naar het "landgoed" van Truus en Jan, naar Thueyts en naar het weer aldaar.

Bovendien moesten we de kent nog opretten.

We vervolgden dus snel onze reis. De weg van Le Puy naar Thueyts leek langer dan we hadden gedacht. We stegen flink en er waren veel "virages."



Le paysage du Vivarais.



Bij aankomst in Thueyts zetten we de auto even op het pleintje, daarna reden we naar het uitzichtspunt "Vue Panoramique".

Op deze foto is al aardig te zien waar we onze vakantie gaan doorbrengen: boven de tweede pilaar van links - tegenover het witte huis (van de "dikke dames").



Haute Vallée de L'Ardèche.
Le Belvédère du "Pont du Diable"
à Thueyts.

THUEYTS



la Chaussée des Géants, coulée basaltique, et le Pont du Diable (époque romaine) sur les sauvages défilés de l'Ardèche.



We reden na een half uurtje naar beneden langs de camping en arriveerden in "LA Roche" - de buurt, genoemd naar de coulée basaltique aan welks voet het "landje" van de Apons ligt.

We begonnen snel met uitpakken en zetten de tent op.

Al met al stond om half 10 alles pico-bello op z'n plaats.

We wisten ons met fris bronwater, dronken in pyama nog een wijntje en gingen naar bed.





's Avonds voor het slapen gaan...



noe een slok wijn...





en dan ...



in de 'koets'!

LE VIVARAIS



LARGENTIÈRE



PRIVAS



TOURNON



LE CHAMBON-SUR-LIGNON

← VERS L'Auvergne











De volgende dag — onze eerste dag op de plaats
van bestemming (maandag is augustus dus) —
gingen we de buurt verkennen.

We maakten kennis met "de dikke dames" en
met de campinghoudster.

We haalden water en verkenden de "koeling"
op het terrein.

Het was stralend weer.



Ik filmde "l'Abbaye" en natuurlijk de
"Pont du Diable".





De trap af naar de Pont.



de ardèche, waar we zwommen.





Bij de Pont du Diable.





Thueyts

Le Diable ayant construit un pont sur l'Ardeche afin que les filles de Thueyts puissent rejoindre leurs amoureux et cela en échange de leurs âmes, ce sont leurs lamentations que l'on entend certains jours.



's Middags gingen we naar het dorp om inkopen te doen. Meestal gingen we naar het casino. Bij de apotheek haalde ik neusdruppels, want ik was nog steeds verkouden.

Hier kregen we de eerste problemen met de Franse taal, welke kenais bij ons niet al te uitgebreid is. Tenslotte kregen we toch wat we hebben wilden, al werd de apothekeres wat ongeduldig.

"BIOCIDAN O.R.L." - un nébuliseur.

Atje helde - nu met succes - met haar zuster in Evaux-les-Bains, om uit te leggen waarom we niet langs waren gekomen op hun vakantie-adres - dat lag zo'n 270 km verderop en erg uit onze route.

's Avonds namen we een bad in de ardèche. We gingen "met de kippen op stok".



Een "bad" in het koude water.



Dinsdag 11 augustus. We ontbeten om negen uur.
Altijd weer een heerlijk, rustig begin van de dag.
Hoewel de zon om half negen al op het "landje"
schijnt, is het toch nog heerlijk koel.
Er zijn wat kleine wolkjes aan de lucht.
We besluiten een wandeling te gaan maken.
Over de Pont du Diable - linksaf naar boven naar
Mercier en terug via de camping.



Onderweg maakten we vele foto's. Het bergdorpje,
Mercier, bestaat uit een groepje boerderijen.
Hoe hoger we komen, hoe talrijker en groter
de sprinkhanen. Ze springen en vliegen; dan
hebben ze allerlei kleuren: rood, geel, blauw,
paars, groen. Prachtig. Bij elke stap sprongen
ze weg. Eén zat op mijn fototoestel en één sprong
er op mijn broekspijp.





Uitzicht onderweg op onze wandeltocht.





Op de terugweg gaan
we langs de camping
en kopen "vin de table"
en twee forellen.

De forellen bakken we
's avonds op de barbi-
cue.

Ondanks de koudheid
blijven ze flauw van
smaak.

Blijkbaar is het een
kunst forel klaar te
maken.

Een "gehke" boom.



Uitzicht op de Couleé Basaltique.



onderweg op de wandeltocht.



mercier - een boerderij.



alweer een sprinkhaan.

Woensdag (12 augustus) stonden we vroeg op. Om zeven uur zaten we achter een kopje koffie en aten een beschuitje; Atje had honger. Eerst wilden we nog even terugduiken in bed, maar we besloten om er toch maar uit te blijven.

We wassen ons in de ardèche; Atje ook haar spijkerbroek: als een echt primitieve madame - met een borstel op een steen.

Teruggespeeld van het koude water, ontbeten we en ruinden wat op.



Om half 10 vertrokken we te voet, via de Echelle du Roi, naar Thueyts.





THUEYTS

l'Echelle
du
Roi



Bij de "TABAC" bracht ik mijn fotorolletje om te laten ontwikkelen. De foto's zouden MARDI klaar zijn; la semaine prochaine, dus.

Bij de bar van het hotel "des Marronniers" dronken we heerlijk frisse citroen-limonade.

We haalden enkele folders bij het "Syndicat d'Initiative" en een wandelkaart bij de BAZAR.

Via de boulangerie liepen we langs de grote weg terug, aten bij het uitzichtspunt onze gekochte pizza, namen daarna het voetpad langs de brug naar beneden en kwamen weer uit achter het huis van de "dikke dames".

Bij elkaar waren we zo'n twee-en-een-half-uur weg geweest.

's Middags bleven we op het "landje". We luisterden wat, bekeken de folders en wandelkaart. Atje ging wat lezen en ik deed een poging een pastel te maken.

's Avonds gingen we rond 10 uur naar bed.



De maaltijd.





pasteltekening van l'Abri

Donnerdag - 13 augustus - stonden we om een uur of acht op.

We namen eerst een "frisse" duik in de ardèche. We ontbeten buiten - we leefden trouwens de hele dag buiten - en bleven 's morgens wat op het landje "klungelen".

Om 12 uur vertrokken we per auto naar Aubenas. Hier kochten we een tekenbloe, potlooden, mapper en papier.



Deze route zijn we later aard nog vele malen gereden.



Le Chateau.



Vals - les - Bains
source intermittente



Aubenas
Le Chateau.

Op de terugweg kochten we in Labégude een hengel voor mij.
Atje had de haren meegenomen.
Ook kochten we een doosje maden - levend aas.
Om een uur of vier aten we het meegebrachte vlees -
dendes - op de barbecue.



Na het eten hebben we een lekker "kukje" gedaan.
's Avonds zijn we gaan vissen.

Met ons vistuig liepen we een heel eind over de
stenen langs en door de ardèche, waarbij Atje
in het water duikelde.

Alweer was het een uur of tien, toen we gingen
slapen. Het is al vroeg donker.





Na de eigen wasbeurt, kwam altijd de was aan de beurt, hetgeen aanvankelijk nogal wat gas kostte.



's Avonds voor het slapen gaan...



noe een slok wijn...





Wir fang-en die Fo-rel-len ...